

# samen op pad



Beste lezer,

Een korte update in deze nieuwsbrief, want... 30 juni is het weer zover! We gaan op stiltewandeling en ik heb weer een prachtig gebiedje ontdekt: de Reuselse Moeren. Hier alvast enkele sfeerbeelden:



De wandeling zal iets langer zijn dan gebruikelijk, dus 2,5 uurtjes zijn we zeker onder weg. We spreken af bij de Grensweg in Reusel. Nog exactere gegevens zullen komende week op de website verschijnen. Wil je graag samen vertrekken van bij mij thuis (Heilaar 54, Arendonk)? Dat kan! Geef een seintje op [anke@mail.be](mailto:anke@mail.be) en we spreken een uur van vertrek af.

Heb je zin om mee te gaan? Schrijf je dan in door me te mailen of te bellen! Mijn contactgegevens en nog meer info over de wandeling kan je [hier](#) vinden.

Wil je je vrienden en familie plezier doen met deze gratis stiltewandeling? Stuur de mail gerust door. Ze zijn van harte welkom!

Ik kijk er naar uit en hopelijk zie ik je dan!

Warme groet,

Anke De Vooght

[www.samenoppad.be](http://www.samenoppad.be)



PS: Ken je iemand die interesse heeft? Stuur de mail dan gerust door!

---

Wanneer je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, gelieve 'Uitschrijven nieuwsbrief' te mailen naar [anke@mail.be](mailto:anke@mail.be).