

Samen op pad



Beste lezer,

December is de maand van de cadeautjes; Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar,... Cadeautjes krijgen is natuurlijk erg leuk, maar mensen gelukkig maken met een cadeautje is ook een prachtig gevoel! Daarom wil ik je een warm geschenk geven.

Deze maand geef ik twee keer één uur gratis coaching weg, waarvan er al één is vergeven aan de mensen die zich afgelopen maand hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Zit je met een vraag of een kwestie die je graag eens wil doorspreken, voorleggen, waar je over wil sparren of waarin je écht gecoacht wil worden, dan is dit je kans! Er is nog één uur coaching weg te geven. Wees er snel bij en [bel](#) of [mail](#) me.

Is Arendonk voor jou te ver weg? Geen probleem! Onze gesprekken kunnen ook via Skype worden gevoerd. Hierbij zien en horen we elkaar en kunnen we eveneens een goed gesprek voeren.

Heb je nog vragen? Neem gerust even [contact](#) met me op!

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de volgende stiltewandeling aan te kondigen! 20 januari a.s. gaan we weer in stilte op pad, deze keer in het Prinsenspark te Retie. Noteer het alvast in je agenda als het je aanspreekt!

Een verwarmende groet,

Anke De Vooght
www.samenoppad.be

Waarin verschilt dit aanbod met een gratis kennismakingsgesprek?

In een kennismakingsgesprek (het woord zegt het zelf) leren wij elkaar kennen om te kijken of we samen een langer traject in kunnen gaan. Het is de voorbereiding op een aantal gesprekken met elkaar. Jij maakt kennis met mij, ik met jou en jouw persoonlijk vraagstuk wordt kort besproken. Na dit gesprek kijken jij en ik of er een goede match is en we samen op pad kunnen gaan.

In dit gratis coachingsgesprek dat ik nu aanbied, gaan we meteen aan de slag met de vraag die bij jou speelt! Dat maakt dat je naar huis gaat met bijvoorbeeld nieuwe inzichten, een ruimere of juist concretere blik op jouw vraagstuk. Misschien komen er al een aantal concrete stappen naar voren die je kan gaan zetten of ga je naar huis met een goed gevoel door de warmte, ruimte en specifieke aandacht die we tijdens dit gesprek hebben voor jou als persoon!

Zitten er addertjes onder het gras?

Neen! Dit is een cadeau puur uit het hart! Gewoon een mooi gesprek waarin jij verder geholpen wordt met je vraagstuk. Geen verdere verplichtingen of voorwaarden. Gewoon een mooie kans voor jou!

Stiltewandeling 20 januari 2013

Op zondag 20 januari a.s. organiseer ik weer een stiltewandeling. Deze keer in het Prinsenpark te Retie.

Er gaat een grote kracht uit van het samen wandelen in stilte. En de natuur biedt ons de perfecte gelegenheid om tot stilte te komen. Meer lees je [hier](#).

Wanneer je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, gelieve 'Uitschrijven nieuwsbrief' te mailen naar anke@mail.be.